



deVoorsprong Nieuwsbrief

OBS DE VOORSPRONG

Jaargang 15, Nummer 10

Belangrijke data

7 juli

Laatste schooldag
Kinderen vrij om 12:30 uur

21 augustus

Eerste schooldag

Van de directie

In 1986 al begon ik als juf Bianca, op toen nog De Vliegerschool. Ik maakte de fusie met OBS De Driesprong mee in 2006, vanaf dat moment OBS De Voorsprong. In 2012 werd ik directeur van deze prachtige school, nu alweer 5 jaren.

Het afscheid nemen valt mij zwaar, maar ik ben toch heel blij met mijn besluit en ik word m.i.v. 1 augustus de nieuwe directeur van OBS De Wissel. Gelukkig laat ik een goed georganiseerde school achter met, tot duidelijk is wie hier de nieuwe directeur gaat worden, een goede waarnemend directeur in de persoon van Michiel Strengers, die de school door en door kent.

Na de zomervakantie zullen er sollicitatiegesprekken plaatsvinden om te komen tot de benoeming van een nieuwe directeur. U wordt hier vanzelfsprekend van op de hoogte gehouden. Ik zal de school, de leerlingen, de ouders en de wijk, waar al 30 jaar mijn hart ligt, enorm gaan missen.

Maar ja, dat hoort bij het leven! Een nieuwe uitdaging houdt een mens scherp. Ik zal altijd trots blijven op OBS De Voorsprong en met veel plezier en liefde terugdenken aan mijn tijd hier.

Bedankt dat ik jullie heb mogen kennen en deel mocht uitmaken van jullie leven.

Voor nu wens ik iedereen een fantastische zomervakantie toe, lekker uitrusten en opladen voor een nieuw schooljaar. Tot ziens!

Bianca Heijsteeg.



Leefstijl in groep 3

Het laatste thema was "Lekker gezond". Hoe lekker douchen kan zijn, dat je je dan zo fijn schoon voelt. Vooral na de gymles, als meester Eric of meester Willem de kinderen heel hard heeft laten rennen. En dat rennen, sporten en veel bewegen ook heel gezond is. Natuurlijk hebben we het gehad over gezond eten. Dat om 10 uur 's morgen een boterham met chocoladepasta wel lekker is, maar dat fruit dan toch iets gezonder en beter voor je is. Dus probeer voor volgend schooljaar te onthouden: om 10 uur fruit eten en na het sportplein een boterham!!!!
Fijne vakantie, juf Anne



Leuke activiteiten in groep 6A

In deze laatste periode hebben de kinderen erg hard gewerkt op school. Een week na de meivakantie was het alweer zover: Ze moesten de CITO toetsen maken die zo'n 3 weken hebben geduurd. Gelukkig konden de kinderen daarna flink genieten, want 13 juni gingen ze op schoolreis naar Duinrell, waar ze zich konden ontspannen.

Dinsdag 20 juni hebben we ook nog een gezellige sportdag gehad met veel zon en leuke spelletjes. Morgen begint de zomervakantie. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar.



Bezoek ook eens onze facebook pagina



Bent u trots op onze school?

"Like it en deel het!"

www.facebook.com/DeVoorsprongDHS

Het “waar je het voor doet”

Ruim 4 jaar geleden, in april 2013, begon ik op De Voorsprong met lesgeven en werd ik voor het eerst voor de leeuwen gegoooid. In een ware leeuwenkooi: een klein hokje met 7 muziekinstrumenten en 10 tot 12 leerlingen, die over het algemeen nog niet eerder kennis hadden gemaakt met een van deze instrumenten. Proberen 'iets' van de grond te krijgen. Bij dat 'iets' had ik zelf wel een idee, maar in de praktijk bleek dit toch lastiger toe te passen dan gedacht. Het ging altijd met vallen, opstaan, weer vallen, enzovoort... Ik had me in die beginperiode nooit kunnen voorstellen dat er daadwerkelijk bandjes zouden ontstaan uit mijn lessen, waarvan de leden (grotendeels) op zichzelf zouden kunnen functioneren. Waarvan de leden zouden weten wat een akkoord is en hoe ze dit vanuit schrift naar een instrument kunnen vertalen.

Nu, 4 jaar later, zijn er nog steeds een hoop lessen voor mij te leren. Nog steeds is het vallen en opstaan, hoewel het vallen misschien minder hard gaat en het opstaan over het algemeen sneller gaat. Het blijft soms zoeken. MAAR. Nu, 4 jaar later, is ook een tijd, waarin ik heb meegemaakt dat er bandjes onder mijn begeleiding zijn gevormd, die zelfstandig een nummer kunnen spelen, die zelf de akkoorden kunnen spelen als ik ze opschrijf, die zelf in staat zijn om geschikte liedjes uit te zoeken om te spelen, die écht bekend zijn met het begrip 'repeteren', en ook in staat zijn om dit in de praktijk te brengen: opnieuw, opnieuw, opnieuw en dan nog 10 keer, ze kunnen en doen het!

De kroon op het werk, zoals een deelname aan de BZT Show en optreden voor de directeurs van DHS zijn gaaf. Vooral omdat de kinderen hiermee kunnen laten zien wat ze in zich hebben, en wat ze hebben geleerd. Maar wat er onder de oppervlakte geleerd is, los van de muzikale vaardigheden, is dat deze kinderen hebben leren doorzetten, en een glimp hebben kunnen opvangen van wat het betekent om ergens echt voor te moeten werken. En dat hard werken loont. Voor mij is dat een groter goed dan de muzikale kennis en vaardigheden die de kinderen hebben geleerd. Daarnaast heb ik met volle teugen genoten van een hoop momenten die zich voordeden tijdens de reis hier naartoe. Voor mij is dit het "waar je het voor doet", momenten van trots en dankbaarheid!

Leefstijl in groep 7B

Onze klas is 7B! We gaan voor leefstijl (een vak op school) heel vaak in de kring. We hebben het dan vaak over emoties, pesten, enz. Dat vinden wij belangrijk om meer over elkaar te weten te komen.

We praten ook over geheimen en we kijken filmpjes over cyberpesten! De juf vertelt soms wat de gevolgen zijn; ze geeft ons veel tips en advies voor als er gepest wordt en wat je dan moet doen.

Ruzies worden altijd uitgesproken. We spelen een spel waarbij we op elkaars rug een compliment schrijven (natuurlijk wel op een papier). Dit doen we vaak en als er ruzie is en je zegt het tegen de juf, dan helpt ze ons. We doen ook de lessen in het werkboek. Daarin staan ook nog vragen over emoties, pesten en cyberpesten. We doen ook Viseon. Daarin staat wat we vinden van de klas, van de juf en de van kinderen van onze klas.



Neem ook eens een kijkje op onze website!

**Bezoek ons op het web
www.obsdevoorsprong.nl**

Feestweek

De groepen 8 zijn dit jaar op feestweek geweest. We gingen bowlen, naar Drievliet, de bioscoop, pretpark Walibi en naar het strand. We vonden het leuk en gezellig.

We hebben dit jaar een afscheidsfilm gemaakt met meester Justin. Hij gaat over meneer CITO. We vonden het heel leuk om die film te maken.

Dinsdag 4 juli is onze laatste schooldag. We gaan dan eten met alle juffen en meesters van school. 's Avonds krijgen wij ons diploma en gaan we de film laten zien. Natuurlijk maken wij er een feestje van.

Bedankt allemaal voor een hele mooie tijd op de De Voorsprong, wij gaan jullie missen.

Groetjes groep 8B.

